

WEEKEND TUR.

Inden der kommer alt for megen sne, og cyklerne klodses op for vinteren, har vi besluttet at arrangere en weekend tur til

HJARDEMÅL

Turen skulle foregå i weekenden

16 - 17. 10. 1982

Afgang fra stranden kl

10⁰⁰

Ankomst til Hjarde mål kl ca.

14⁰⁰

Om aftenen vil der være spisning, hyggeligt samvær samt mulighed for en lille svingom.

Turen derop vil komme til at foregå ad de "grønne" veje, idet Kaj, Søgård har tilrettelagt turen.

Madpakker bedes medbragt som vil blive fortæret på vejen derop.

Telt medbringes, dog vil der for de mest kuldske være mulighed for overnatning i lejede hytter.

Tilmelding er nødvendigt af hensyn til spisningen lørdag aften

Enten til

Kedde
tlf 45 94 45

eller

Margit
tlf 68 72 93

Senest Onsdag den 13.10.1982



EXTRA

Billedet er fra sidste gang SMCC arrangerede tur!!!!!!!

Denne gang må der godt komme mange flere.

Til medlemmerne

Turen til Hjartemål var jo den ventede succes. Der var mødt de sædvanlige og de sædvanlige var blevet væk. Havde de ikke fået invitationen? Klubben bliver kaldt passiv og når der så bliver lavet noget kommer der ingen, for dårligt. Nå men nu til turen.

Den startede fra stranden i Åbenrå ca. kl 10,00 kørdag formiddag. Jeg skulle til Fyn til DMC møde sammen med Knud Oluf der sad i sidevognen. Kaj P, Torben, Poul og Margit (Tandslet) kørte på MC Poul og Margit samt Hanne (Søgård) kørte i bil. De skulle mødes med Poul Ernst og Benthe et sted ved Vojens. Derefter kørte de ad de grønne veje til Hvide Sande hvor madpakken blev fortæret. Derefter kørte de til Hjartemål hvor vi mødtes kl. ca 21,00. Jens Peter var kommet fra Ålborg på sin MZ så han var kommet da de andre indfandt sig.

Knud Oluf og jeg havde en fin tur til Fyn nærmere Ringe Hotel. Der var kommet mange til mødet, som var meget interessant. Der var en gennemgang af det sidste års forlæg samt regnskab og nye klubber. Nærmere kan læses i næste nr. af DMC bladet.

Turen til Hjartemål gik fint, fuld knald på. Teltet blev hurtigt sat op og så fik vi noget godt at spise (kartoffelmos med ærter og tomatketchup) og te til. De andre havde fået sat ål inden vi kom så de var godt mætte. Det blev dog til et par pilsnere inden vi gik i seng kl ca 2,30.

Turen hjem var ikke helt fælles da Margit (Søgård) skulle spille håndbold i Sønderborg, så hun startede kl. 6,30 på Kajs BMW, en temmelig kold tur fortalte hun senere. Vi andre, Poul og Margit (Tandslet) Knud Oluf og jeg plus Torben tog afsted inden Poul Ernst og Bente var stået op. Intet nyt. Vi tog til Bullbjerg og hjem over Viborg, hvor vi besøgte Pouls forældre. Vi satte samtidig en ny banerekord gennem Dollerup Bakker i sidevognsklassen. Godt arbejde, Knud Oluf.

Jeg var hjemme kl 20,00 i Guderup efter en klubtur.

Næste arrangementer:

Julestue på Lyngtofte	15.12.1982
Generalforsamling	16.1.1983
Fastelavn	13.2.1983

PS Da kontingentet til DMC er steget til 80 kr pr år bedes I give besked om I stadig vil støtte en god sag.